

Utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen
Rektorer

Studieresa till Auschwitz höstterminen 2023

Vi på Bollebygdskolans högstadium vill ge våra elever möjlighet att med egna ögon se och uppleva platser som är betydelsefulla för att kunna förstå Förintelsens fasor under Andra världskriget. Vi har under årens lopp med jämna mellanrum haft besök av överlevare från koncentrationsläger. Som bekant finns det inte många överlevare kvar och det känns därmed extra angeläget att våra ungdomar, som lever i en verklighet där desinformation flödar på nätet, får möjlighet att värja sig från högerextrema grupper som förnekar Förintelsen. Det här projektet och den här studieresan kommer att vara en del av vårt värdegrundsarbete på Bollebygdskolan, där vi strävar efter att samtliga skolans elever skall få en ökad förståelse för den yttersta konsekvensen av främlingsfientlighet och rasism.

Vi har blivit influerade av Borås stads projekt "Bra kompis". Detta värdegrundsprojekt har under flera år finansierats och stöttats av Borås stad, vilket inneburit att tusentals boråselever har fått möjlighet att på plats studera och få ökad förståelse för ett av mänsklighetens värsta brott.

Vi hoppas att detta brev har väckt tankar och engagemang som kan ge förutsättningar för att våra ungdomar i Bollebygd också skall kunna få möjligheten att kunna åka till Auschwitz.

En resa med 25 - 30 ungdomar + 6 lärare skulle kosta ungefär 140 000:-, vilket skulle inkludera buss, mat, logi, guidning och inträden. Även ett besök i Krakow är inplanerat, där det finns många spår av Förintelsen.

I grunden är detta ett värdegrunds- och demokratiprojekt. Vi vill minska främlingsfientlighet och rasism på skolan och i samhället i stort och främja ett tolerant och demokratiskt samhälle.

MVH
SO-enheten
Bollebygdskolans högstadium
genom
Gert Arvidsson Arwsenius

